

mf ΠΡΟΣΩΠΑ



Η ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.



ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΦΑΝΛΗ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

(ΕΚΔ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ)

Λίγα λόγια για τον εαυτό σου;

Είμαι συγγραφέας, ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Πράκτορες του Πλανήτη και περιβαλλοντικός σύμβουλος. Πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, σπούδασα και εργάστηκα για 12 χρόνια σε Αγγλία, Γερμανία και Αμερική, όπου ειδικεύτηκα στην περιβαλλοντική πολιτική και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Η ΜΚΟ Πράκτορες του Πλανήτη εκπαιδεύει πάνω από 12.000 παιδιά ετησίως μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης.

Ποια ανάγκη σου εκφράζεις με τη συγγραφή;

Γράφω διότι δεν είμαι ευτυχισμένη όταν δε γράφω. Είναι ένα είδος προσευχής για μένα.

Η περίληψη της ιστορίας σου;

Η μυστική υπηρεσία της Περιβαλλοντοπόλ αναζητά

παιδιά για να αναλάβουν απόρρητες αποστολές και να σώσουν τον κόσμο, διότι οι ενήλικες έχουν αποτύχει. Η παρέα των μικρών μυστικών πρακτόρων του πλανήτη από όλο τον κόσμο κατατροπώνει πολλούς εκθρούς, όπως τον Βαμπίρη Ενεργεία και την Οικογένεια Τεμπελχανά, και έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα ότι οι «κακοί» της ιστορίας μας είναι κακοί διότι οι άνθρωποι τους κάναμε έτσι.

Γιατί επέλεξες να γράψεις ένα παιδικό βιβλίο;

Με ενοχλούσε το ότι πολλοί θεωρούν τα περιβαλλοντικά θέματα «βαρετά». Ήθελα να χτίσω μια περιβαλλοντική περιπέτεια που να είναι διασκεδαστική, αλλά να δίνει στα παιδιά τα εφόδια να βελτιώσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν.

Τι θα ήθελες να νιώσει ένα παιδί διαβάζοντάς το;

Ότι μπορεί να γίνει πραγματικά πρωταγωνιστής της σωτηρίας του πλανήτη μας.

Ο αγαπημένος παιδικός ήρωας;

Ίσως ο Μικρός πρίγκιπας...

Πόσο δύσκολο είναι για έναν ενήλικα να μιλήσει στη γλώσσα των παιδιών;

Δεν είναι άλλη γλώσσα αυτή των παιδιών. Είναι επικοινωνία με τον ίδιο σου τον παιδικό εαυτό. Αλλιώς, η γλώσσα βγαίνει ψεύτικη και γεμάτη διδακτισμό.

Τι σε εκπλήσσει στα παιδιά σήμερα σε σχέση με τον εαυτό σου σε μικρή ηλικία;

Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά σήμερα ξοδεύουν το μισό χρόνο απ' όσο ξοδεύαμε εμείς έξω από το σπίτι. Το παιχνίδι έξω είναι απαραίτητο για την υγιή εξέλιξη τους και την αίσθηση ελευθερίας που πρέπει να αποκτήσουν. Επίσης, είναι σημαντικό για να δημιουργήσουν μια σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Για να το αγαπήσουν, πρέπει να το γνωρίσουν.

Ποια συμβουλή θα έδινες στο 10χρονο εαυτό σου;

Να μη βάζει σύνορα στα όνειρά του.

Ποια συμβουλή θα έδινες στο παιδί σου;

Πως δεν έχει σημασία το τι κάνεις, αλλά το πώς το κάνεις.

«Έζησαν αυτοί καλά» γιατί...

...αγαπούσαν και αγαπήθηκαν.



ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΧΤΙΣΩ ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.