

Ο μυστηριώδης Μινώταυρος

*Ήταν Δευτέρα πρωί και πήγα στο περίπτερο της Όλγας.*

*-Γεια σου γλυκούλη! με χαιρέτησε.*

*Της είχα πει να μην με λέει έτσι κι ανταπέδωσα λιγάκι πειραγμένος τον χαιρετισμό.  
Αγόρασα 5 πακετάκια Κάρπεντερ.*

*- Άκου κάτι. Τη Δευτέρα με πήρε τηλέφωνο μια φίλη μου από την Κρήτη. Είναι διευθύντρια στο μουσείο της Κνωσού, ένα παλάτι του μινωικού πολιτισμού, που ζούσε ο Μινώταυρος, ένα τέρας μισός άνθρωπος και μισός τάυρος. Η Ναυσικά είπε ότι εμφανίστηκε στο μουσείο. Δέξου την υπόθεση γλυκούλη! με παρακάλεσε η Όλγα.*

*Το σκέφτηκα λίγο και δέχτηκα μιας και θα πηγαίναμε εκεί εκδρομή με την τάξη μου.  
Όταν φτάσαμε είδα μια κοπέλα να πηγαينوέρχεται ανήσυχη.*

*- Είμαι η Ναυσικά, η διευθύντρια του μουσείου. Εγώ θα σας ξεναγήσω!*

*Καθώς προχωρούσαμε η Ναυσικά κοίταζε το καπέλο και τον φακό μου και με ρώτησε:*

*-Εσύ είσαι ο Κλουζ; Έγνεψα “ναι”.*

*Στο τέλος της ξενάγησης ακούσαμε ένα μουνγκρητό! Όλοι άρχισαν να τρέχουν τσιρίζοντας. Εγώ δεν κουνήθηκα από τη θέση μου. Δουλειά μου ήταν να λύσω το μυστήριο. Κρύφτηκα σε ένα πιθάρι μασουλώντας δυο τσίχλες Κάρπεντερ. Αφηρημένος άνοιξα το στόμα μου κι έπεσαν κάτω. Ο Μινώταυρος κάτι άκουσε, κατευθύνθηκε προς το μέρος μου, αλλά πάτησε τις τσίχλες! Η μια έμεινε στο πάτωμα. Έφυγε τρέχοντας. Προς μεγάλη μου έκπληξη είδα πάνω στην τσίχλα το αποτύπωμα της μάρκας παπουτσιών “4 CATS”.*

*- Τόσο μοντέρνος Μινώταυρος; σκέφτηκα, και φοράει παπούτσια; Κάτι δεν κολλούσε στην υπόθεση, πάντως όχι οι τσίχλες.*

*Την επομένη είδα την Ναυσικά στο γραφείο της με τον συνάδελφό της τον Μανωλιό. Φαινόταν θυμωμένος. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αλλά κοίταξα τα παπούτσια του. Ήταν μάρκας “4CATS”! Κάτω από το δεξί ήταν κολλημένη μια Κάρπεντερ! Μόλις ο Μανωλιός έφυγε, η Ναυσικά μου είπε ότι της ζητούσε να παραιτηθεί για να πάρει εκείνος τη θέση της.*

*-Βρήκα ποιος είναι ο Μινώταυρος! είπα και της τα διηγήθηκα όλα!*

Κατερίνα Γούτα,